

ARBEJDET I KENYA

Jambo Shules arbejdsår startede som sevanligt meget tidligt i Københavns lufthavn, hvor Sarah, Dorte og Jean mødes for at tage på den årlige tur til Kenya det var som sevanligt en hyggelig tur med meget på programmet. De første dage blev brugt i Kisii på at købe ind til alle børnene af hvad de skal bruge til det kommende skoleår, af uniformer, bøger og ting til personlig pleje. Det var nu fjerde gang vi prøvede det, og det var helt tydeligt at det lå lidt mere på ryggraden og at børnen er blevet vand til os. Det er dog også tydeligt at vores børn er ved at blive store og begynder at danne deres egen mening om farver og hvilken ting de skal have, hvilken er en dejlig drejning.

Inden vi sendte børnen på kostskole igen, samlede vi dem alle til en legedag. vores Kenyanske kvinde der normalt står for alt var faldet og kunne ikke deltage, så denne gang foregik det på Dansk maner, med skattejagt og massere af slik. Skatten var en masse legetøj der bragte smilet frem i mange timer, ikke mindst da børnene skulle hjem og fik lov til at tage legetøjet med.

Vi mødte også Violet som vi hjalp i 2013 med at komme på et skræderkursus, Violet er 17 år og har været værge for alle hendes fire mindre søskende da begge deres forældre er døde, og derfor ikke haft tid og overskud til normal skolegang. violet var lige gået på Barsel, da hun har fået det skønneste lille barn, men hun glæder sig til at genoptage skræderkursus når barnet tillader det.

Vores ældste barn Stephen Sluttede grundskolen sidste år, og for at have alt på det rene valgte vi at tage på en dagsudflugt til Stepéhns værger for at spørge om vi måtte sætte Stephen på High School. Vi endte ude af små støvede grusveje langt ude på lande, med flere timers hygge under et stort acasietræ i skyggen for solen. Besøget var hos Stephens farmor og Farfar, der var glade for at se os, og selvom de ikke kunne tale et ord engelsk og vi ikke Zwahilli var der ingen tvivl om vi var velkomne og de var glæde for hjælpen de fik til Stephens skolegang. Vi fik sefølgelig lov til at sætte Stephen på High School, og det var med gode minder vi tog derfra med en levende høne under armen som gave fra familien, Vi er glade for beslutningen om at tage på denne dagsrejse, både for oplevelsen skyld, men også fordi senere på året døde Stephens Farfar af alderdom, men mindet om ham den eftermiddag under træet vil altid være ved. Dødsfaldet gjorde at Vi måtte sende ekstra penge til Stephen så han kortvarigt kunne komme hjem til familien, men ugen efter var han på kostskolen igen.

Tilbage i Narobi havde vi et stort bygge projekt igang imens i var i Kisii. Igennem vores kontakt i slummen John havde vi fået kontakt til en skole, hvis tag var delvist brændt ned pga et defekt solsælleanlæg. Vi havde skaffet midler til at skifte taget over det ene klasselokale, samt restaureret klasselokalet med maling, nye vinduer og nye skolemøbler. Dertil købte vi madrasser og legetøj til børnen og bragte 21 kg Dublo, sponsureret fra LEGO Foundation fra Danmark hvilket de var vældig glade for. Faktisk har vi efterfølgende hørt at flere slumbørn nu vælger at komme i skole da der er legetøj og sjovere at være i skolen end at løbe rundt som gadebørn.

John viste og også et andet projekt i slummen, som var et samlingspunkt for forældre med handicapede bør. Handicap er et tabu mange steder i Afrika. Men her kan børnenene få lov til at være og lege uden at dervbliver kigget skævt til dem, og ikke mindst kan forældrene netværke og opdage der er andre der har samme problemstillinger som dem selv. Da det ikke var planlagt hjemmefra at vi skulle på dette besøg havde vi ikke arangeret noget til børnene men vi fik hurtigt købt legetøj og slikkepinde, og det var tydeligt det var en festdag for børnene

INFORMSTIONSAFTEN

Lige efter hjemkomst fra Kenya holdte vi lysbilledaften i et lånt lokale på Hovedbanegården, hvor vi med friske minder fra Kenya kunne fortælle om årets arbejde i Kenya. Det vil være synd st sige det var tilløbsstykke, men det var meget givende at kunne fortælle og samtidig kunne høre medlemmernes Input på vores arbejde, og arangementet kom til at tage flere timer en forventet.

BESTYRELSEN

Herhjemme bod der også på store ændringer, det har været tydeligt de sidste par år at bestyrelsesarbejdet blev mere og mere krævende. Både med kendskab til måden man arbejder på i en organisation og hvordan man arbejder i et land som Kenya. Men spidstiden der skal bruges på bestyrelsesarbejdet er krævet derfor besluttede vi os for at finde nogle flere kræfter til at trække læsset. Vi vil ikke bare slå en "stillingsannonce" op for at få bestyrelsesmedlemmer men ledte efter de rette der havde tid og evnerne til at samarbejde, og med viden om Jambo Shule, eller om at arbejde i Afrika. Hurtigt faldt valget på Rikke og Bob de har fulgt os helt fra Jambo Shules fødsel i 2011, samt Phillip Dodi der har været med til at stifte Jambo Shule i Kenya men er herboende nu. Dem sidste blev Anne Ravn der utrolig nok har arbejdet som skolelærer i Kiisi Kenya. Vi kom lidt i problemer da der ifølge vores vedtægter kun er plads til fem medlemmer i Bestyrelsen, så Doret og Sarah benyttede lejligheden til at trække sig ved en ekstra ordinær generalforsamling 12 oktober på restaurant Centralhjørnet fra deres faste plads i bestyrelsen, men arbejder fortsat med på sidelinjen.

JAMBO AMBASADØRE

Da ikke alle kan være i bestyrelsen lancerede vi det vi kalder Jambo Ambasadør, som en gruppe af frivillige ildsjæle der hjælper hvor og når de kan. Vi vil gerne fremhæve Natachia Holm der nærmest har lavet det som en sport at skaffe nye medlemmer, og med det sagt skal vi ikke glemme alle jer andre, uden jer kunne loppemarkeder med mere slet ikke kunne lade sig gøre.

CEVIL SAMFUND I UDVIKLING

2014 er også året hvor Jambo Shule gik ind i de voksnes rækker, vi besluttede os at blive medlem af CISU, det er en forkortelse af "Cevil Samfund I Udvikling", der er en paraplyorganisation for velgørende foreninger der arbejder i U-landene. Hos CISU har vi fået rådgivning om det juridiske og praktiske med arbejdet i Kenya, og fået et general sundhedstjek af hele vores forening. Derudover har vi været på diverse kurser i formidling, dokumentation, og fondsansøgninger. Selvom vi er en lille fisk i det store velgørershav, har det været sjovt og givende at møde nogle af de større aktører på banen, og sammenligne problemstillinger med mere, og faktisk opdage at vores arbejde ikke er så skævt enda.

VELGØRENHEDSARRANGEMENT

BANKO

En god Jambo tradition er vores velgørersbanko, der i år startede i februar måned med banko hos Helles Dinner i Børkob. I efteråret holdte vi vores traditionelle banko på Centralhjørnet hvor der kom mange kendinge, og allerede i November startede vi en ny tradition med et brag af en sykkelse med mange nye ansigter hos G-Bar i Aarhus, vi glæder os allerede til at se folk ingen til næste års velgørersbankoer rundt om i landet.

HALLOWEEN

Allerede i 2013 havde vi besluttet os til at prøve at afholde rigtig velgørersmiddag, og efter et stykke tids diskussion besluttede vi os til at temaet skulle være Halloween. Da vi altid har udklædningsstøj med til Kenya som børnene vi møder på vores vej får til at lege med, havde vi i år taget Halloween tøj med til børnene, det kom der nogle rigtig fine billeder ud af som vi brugte til plakater med mere. Men allerfineste er de billeder der er på nethinden, af de legende børn, for de blev så glade for tøjet at de ikke vil have det af igen, og tanken om der løber et græskar, og en vampyr rundt i en afrikansk landsby er lige til at trække smilebåndet af.

Selve velgørersmiddagen gik rigtig fint, 26 festklædte gæster mødte op i Halloween dekoreret lokale til tre retters menu, lotteri og underholdning af den afrikanske trommeslager Mark.

LOPPEMARKED

Som noget nyt afholdte Rikke og Bob Loppemarked på Nørrebro hvor overskudet gik til Jambo Shule, det skal ikke være nogen hemmelighed at det er et kæmpe arbejde at samle loppemarked sammen, og få det kørt ud på staden og pakke op og ned samt stå hele dagen og sælge. Men det

er også utroligt givende, både økonomiske men på det informationsmessige plan hvor vi får snakket om Jambo Shules arbejde og får skaffet nogle flere medlemmer. Der har været mange der har doneret loppeefekter i alle afskygninger, andre har stået frivilligt og solgt vare og uden jer havde det aldrig kunne lade sig gøre at gøre loppemarkederne til sådan en sykke som de var

"DET STORE KAGEBORD"

19 oktober slog Helles Rimmer fra "Den Store Bagedyst 2013" dørene op for "Det Store Kagebord", i kløvermarkens Madhus, hvor dele af overskudet gik til Jambo Shule. Vi var til stede hele dagen, og ud over at smage på alle herlighederne, brugte vi dagen på at tale om vores Arbejde i Danmark og i Kenya. igen en indbringende dag på mange måder som vi håber der bliver gentaget.

STØTTEARMBÅND

Smykkedesigneren Malene Damgaard lancerede et støtte armbånd i glas, udformet som det hele handlet om, nemlig et lille hoved af et afrikansk barn. Vi var nervøse om det kunne sælges for 200kr, men det kom til skamme da de nærmest blev revet væk hurtigere end Malene kunne lave dem.

KALÆNDER 2015

Første gang udkom der en ny Jambo Shule kalender for 2015, redigeret af Rikke Madsen. Kalenderen er et tilbageblik på de første fire år i Kenya, og da det er en perfekt advents-, mandel- eller værtindegave. Vi

Kalenderen koster 125 kr. og overskuddet går selvfølgelig ubeskåret til vores arbejde med forældreløse og udsatte børn i Kenya.

TAK TIL SPONSORE"

Til alle vores arrangører i løbet af året er der en række firmaer der trofast stiller op som sponsore, vi vil meget gerne bruge lejligheden til at sige tak til: Akupunkturklinikken, Centralhjørnet, Ganløse Kro, G-Bar, Krukkerne, KreaHjørnet, Lifecare, Mads Heindorf, Helle Riemmer, AG Pilates, Salon Vision, SeierFitness, Stina David jewelry og Stadebookning.dk

PIXI BOG

Der blev også udarbejdet en lille pixi bog der hedder "lys på flaske" som skal bruges som en led i en ny reklamekampagne der kommer til at løbe af stablen i 2015. bogen er skrevet af vores lidsjæl Natachia Holm, og tegningerne til bogen er lavet af Bjørn Ignatius Øckenholt der til daglig driver kunstsolen ignatius.dk, der skal lyde et stort tak til Natachia og Bjørn, vi glæder os til at lancere jeres arbejde i 2015

BUNDLINJEN

Når vi kigger på bundlinjen og resultaterne fra 2014 må vi være utroligt taknemmelige, aldrig har der været så positiv energi omkring vores arbejde, og aldrig har så mange stillet op med gratis arbejdskræft, lige fra at rette tekster, stille bil til rådighed frivillig ved arrangemanger, sponsurering af tryksager og til general omtale af vores arbejde der spreder sig som ringe i vandet. lige derfor lykkedes det os at have en Organisation uden lønninger i Danmark, og i det helte taget sørger for at vi holder udgifterne nede på det lave Niveau vi er. Et stort rungende tak skal der lyde til jer alle!

Men når vi kigger på selve talende på vores bundlinje så er de også sket et lille mirakel. Via fondsansøgninger har vi fået 20000kr fra fonden af 17.12.1989 til renovering af de sidste to klasselokaler på "Kangware Day nersery School" i slummen i Nairobi, og en privat person har doneret 10000kr til et nyt potjekt med handicapede børn i samme slum. Ved siden af det samlede vi 120.708,19 sammen ved vores medlemmer og arangemanger, hvilket alt i alt bliver til 150.708,19, der til dato er der største beløb Jambo Shule har indsamlet på et år.