

Referat af ordinær generalforsamling

Jambo Shule

Den 14 maj 2017 kl. 16.00 afholdtes generalforsamling i Jambo Shule på Svanemøllen, 2100 København Ø.

Til stede var bestyrelsen.

Generalforsamlingen blev afholdt med dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.

- a. Valg af dirigent
- b. Bestyrelsens beretning
- c. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
- d. Valg til bestyrelsen
- e. Forslag fra bestyrelse
- f. Forslag fra medlemmerne
- g. Evt.

a. Som dirigent og referent valgtes Anne Ravn

Anne Ravn konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

b. Jean-Lorentz aflagde bestyrelsens beretning der også fremgår af årsrapporten.

c. Regnskab blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen.

d. Valg af bestyrelse: Natascha Holm fratræder sin post som subliant, og Dan Kreutzfeldt stiller op til bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af Jean-Lorentz Lafontaine, Anne Ravn, Bob Gam Gaasdahl, Philip Dodi, samt Dan Kreutzfeldt.

e. Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmer.

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 16.15

Anne Ravn
Dirigent og referent

Årsrapport 2016.

Når legen er god ...

De sidste tre år har vi renoveret skolen i Kawangware-slummen, og det sidste, vi manglede, for at skolen kunne komme helt på fode igen, var en ordentlig legeplads. Derfor var glæden stor, da vi fik bevilget 10.000 kr. fra Erik Thunes Legat og 2000 kr. fra Højdevangskirken til en ny legeplads, der også skulle kunne bruges af skolens handicappede børn. Vi genbrugte de gamle elementer og søgte derudover inspiration fra danske sanselegepladser. Efter nogle gode dage med lokale håndværkere har legepladsen stået klar til brug siden vores besøg i januar. Legepladsen er Kawangware-slummens største, og den bliver brugt flittigt. Udover skolens egne børn kommer der også børn fra naboskolen og holder nogle af deres frikvarterer på legepladsen. Om eftermiddagen og i weekender sniger slummens lokale børn og unge sig ind til et "frikvarter" fra dagligdagen. Da vi skulle planlægge vores nye legeplads, stod det klart, at vi måtte få bygget nogle sansegynger, som er specielt gode til handicappede børn. Den slags gynger er dog ikke "hyldevarer" i Kenya, så vi måtte få dem produceret på en specialmedje i Nairobi og derefter få en lokal håndværker til at flette bundene. Vi var spændte på, hvordan børnene tog imod dem, men der var ingen tvivl. Der var gang i gyngerne fra morgen til aften, og når skolen blev lukket om eftermiddagen, så vi også skolens 70-årige portvagt tage sig en gyngetur.

Skolekøkkenhave

Der er mange munde, der skal mættes på en skole i slummen, og tit er skolemaden det eneste måltid, et barn får i løbet af dagen. Alle ved, at hvis man er sulten, er der ikke megen energi til indlæring, og derfor lavede Jambo Shule med hjælp fra Oikosfonden i år en urban køkkenhave bag skolen. Vi startede projektet med at bygge et betonfundament til de store vandtanke og få installeret et regnvandsanlæg med to store tanke á 5000 liter. Derefter gik det store arbejde med at få lavet de store plast-sække, som selve køkkenhaven består af. En kerne af grus i midten af sækken skal hjælpe med at fordele vandet jævnt ud i blandingen af jord og gødning. Sækkene var dobbelt så store som beregnet, men alligevel lykkedes det os at få i alt 18 sække bygget i køkkenhaven. Arbejdet viste sig at være hårdt, så vi hyrede nogle unge mænd til at lave blandingen og fragte det om bag skolen, hvor der var blevet lavet plads til projektet. Mødrene til børnene på skolen stod desuden klar til at assistere samt plante kål, spinat, søde kartofler, løg og peber. Da Urban Garden er en del af den kenyanske politik om at prøve at få lokalbefolkningen til at kunne brødføde sig selv i slumområderne, fik vi assistance og rådgivning fra Ministry of Agriculture, der skulle sikre sig, at projektet overholdt alle gældende krav. Mødrene på skolen udviser allerede stor glæde ved at bruge Urban køkkenhaven.

Når vi hjem fra skole går...

Efter én af vores lange dage i slummen, da vi var på vej til den lokale bus, blev vi genkendt af én af eleverne fra skolen. Han gik med en større pige, der inviterede os hjem, så vi kunne møde resten af familien. Kort tid efter sad vi i en meget lille lejlighed med to små værelser på ca. 20 m² i alt. Her viste det sig, at der boede en kvinde, som har viet sit liv til at hjælpe børn i slummen. Hun driver et mindre børnehjem med spartansk hjælp fra regeringen. Pt. bor der 18 børn i alle aldre, og der var stort set børn over alt, men her var kærlighed og husrum til alle. Vi havde hjemmefra fået 1.000 kr. fra et medlem med beskeden om at finde et godt projekt til dem, og hurtigt stod det klart for os, at dette var projektet. Vi tog dem med i det lokale supermarked, hvor hun fik lov til at handle mad for de 1.000 kr. Senere lavede Bob en lynindsamling med hjælp fra venner og bekendte, så vi også kunne hjælpe med tøj, legetøj og madrasser.

Komfurdonationer til slummen

I november måned sidste år lavede Jambo Shule en miniindsamling, hvor man for ganske få penge kunne donere et komfur til de mødre, der har børn på vores handicapcenter i slummen. Samtidig ville man støtte vores gruppe af unge, der har fået en ny fremtid ved at lære at lave disse komfurer. Der kom over 100 donationer, hvilket er langt over det antal mødre, der kommer på centret. Derfor valgte vi at donere et komfur pr. husstand, der har barn på centret. De sidste komfurer blev efter aftale med donorerne givet til gruppen af unge, der producerer komfurerne, der så kan give dem videre til de rette trængende.

Perlekursus

Næsten alle mødrene på vores handicapcenter har svært ved at passe et arbejde, da de skal tage sig af deres handicappede børn. Det er desværre mere reglen end undtagelsen, at fædrene til børnene er stukket af, når det går op for ham, at han har fået et handicappet barn. Derfor lancerede Jambo Shule et nyt projekt, hvor mødrene lærte at lave de traditionelle perlesmykker, der ikke kun sælges til turister, men også til lokalbefolkningen. Selve kurset varede tre dage, og nu hvor kvinderne har lært teknikken bag, er det op til dem selv at sælge deres produktioner og skabe sig en forretning ud af det.

Legedag

På vores besøg i januar afholdt vi en legedag med alle eleverne på skolen, og denne gang havde vi en gammel klassiker med fra Danmark, nemlig en stor faldskærm, som man bruger på danske institutioner. Der blev hujet og grinet i lange baner, hvilket tydeligt kan ses på disse skønne billeder. Vi instruerede lærerne på skolen i, hvordan man kan bruge faldskærmen til forskellige lege med børnen

Hjælp til Violet

Når vi skal til Kenya, får vi hvert år en donation, som er tiltænkt Violet i Kisii. Violet er teenager og enlig mor til en lille pige, og samtidig er hun værge for et af vores kostskolebørn. Violet bor i sine afdøde forældres hus, som Jambo Shule de sidste år har restaureret med nyt tag, døre og møbler. Vi tog hende med på det lokale marked, hvor hun fik lov til at købe ind til familien. Udover mad blev det til en lille tønde til opsamling af regnvand, en stor vaskebalje samt tøj til hele familie.

Loppemarked

Igen i år kørte vi i sommermånederne ud til forskellige loppemarkeder. Vores sædvanlige loppemarked på Nørrebro lukkede, så vi måtte rykke til Østerbro, hvor vi havde mange gode timer med et helt nyt publikum. På det nye sted skulle vi dog betale studeplads, hvilket betød, at vi reducerede antallet af weekender, og indtjeningen på loppemarkederne blev da ikke så stort. Vi glæder os alligevel til at komme i gang igen i det nye år, hvor vi vil afprøve nye tiltag.

Afrika Coriosa

Et af årets mest indbringende aktiviteter har været salg af varer bragt hjem fra Kenya. Vi har solgt varerne via vores facebookside, Afrika Coriosa, men også på den store kulturfestival, Couleur Café, på Nørrebro, hvor vi havde vores egen lille stude. Man kan i det kommende år (gen)opleve stemningen til Couleur Café d. 10 juni, hvor vi naturligvis også vil være at finde.

Banko

I september måned slog baren, My Fair Ladies, dørene op til et brag af et velgørenhedsbanko. Allerede en måned før arrangementet måtte vi melde udsolgt, og stemningen var høj, da der blev spillet 10.500 kr. direkte i foreningskassen. En stor tak skal der lyde til alle deltagere samt de, der har bidraget med bankogaver!

En sang om Afrika

I oktober måned udkom bogen, "En sang om Afrika", som på eventyrlig vis fortæller om vores arbejde i Kenya, om arbejdet som frivillig i Afrika - det søde med det sure - blandet med anekdoter om landets

historie. Bogen har imponeret med at sælge 160 eksemplarer den første måned, og salget går stadig støt.

Samarbejde med Oikos

I november indledte vi et samarbejde med Oikosfonden. Dette betyder, at ønsker man at donere ekstraordinært til Jambo Shule, er der nu mulighed for at trække det fra i skat. Vi har længe arbejdet på at finde en løsning på dette, så vi er selvfølgelig glade for, det nu kan lade sig gøre.

.....
Anne Ravn

.....
Bob Gam Gaasdahl

.....
Philip Dodi

.....
Jean-Lorentz Lafontaine

.....
Dan Kreutzfeldt.